

Orde van dienst

voor zondag 2 juni 2024

eerste zondag na Trinitatis

om 9.30 uur in de kerk van Westergeast

Thema: 'Alles of niets'



Voorganger: ds. Lieuwkje Cnossen

Organist: dhr. Harmen Jonker

M.m.v.: Inspiratiegroep

Vorbereitung

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Zingen: Kaarsenlied 277



Die ons voor het licht ge-maakt hebt dat wij
le - ven: spreek licht, wees hier aan-we-zig
in uw naam Ik zal er zijn.

Iedereen gaat staan

Intochtslied: 'Samen in de naam van Jezus'



1. Sa - men in de Naam van Je - zus
hef - fen wij een lof - lied aan,
want de Geest spreekt al - le ta - len
en doet ons el - kaar ver - staan.
Sa - men bid - den, sa - men zoe - ken
naar het plan van on - ze Heer.
Sa - men zin - gen en ge - tui - gen,
sa - men le - ven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren,
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer
't Is Uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.

Bemoediging

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Iedereen gaat zitten

Thema van de dienst 'Alles of niets'

Zingen: Lied 'Als je geen liefde hebt voor elkaar': 1, 3 en 4



1. Als je geen lief - de hebt voor el - kaar,
val - len de dro - men in dui - gen.
Dro - men van vre - de wor - den niet waar,
kwaad is niet om te bui - gen.

refrein:

Als je geen lief-de hebt voor el-kaar
leef je bui-ten Gods glo-ri-a.
Als je geen lief-de hebt voor el-kaar
leef je bui-ten Gods glo-ri-a.

3. Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.

Refrain: Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria

4. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.

Refrain: Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria

Gesprek met de kinderen

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Zingen: 'Wij gaan voor even uit elkaar'

Wij gaan voor e-ven uit el-kaar
en de-len nu het licht
Dat licht ver-telt ons iets van God
Op hem zijn wij ge-richt.

2. Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Kyriegebed, met

V: Zo bidden wij allen samen:

A: Heer, ontfarm U!

Glorialied: Lied 146a: 1 en 4

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, hef uw <u>liederen</u> aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Hjiur wurde rjocht en frede
oan dy't Him tsjinje jûn,
Hy hat him yn genede
oan harren lot ferbûn.
Hy sil har <u>helpe</u> en liede,
syn wurden binne wis.
God sil syn rjocht folfiere,
dêr 't no noch ûnrjocht is. |
|---|---|

Dienst van het woord

De groet

V: De Heer zij met u,

A: ook met u zij de Heer.

Gebed van de zondag

Eerste lezing uit de bijbel: Genesis 12: 1-9

Zingen: Lied 803: 1 en 2

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in 't land van Kanaän,
om voortaan als een blinde
te zien een donker licht,
om voortaan helder ziende
te zijn op God gericht. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Uit Oer is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem.
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht. |
|---|---|

Tweede lezing uit de bijbel: Matteus 4: 18-22

Zingen: Lied 531

1. Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, -
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
2. Jezus' dy't troch de buorren kaam
en tolju dêr fansiden naam:
"Ik Moat hjoed by jim ferkeare,
tenei bin Ik jim Heare" –
faaks komt Er hjoed ek hjir foarby,
en sprekt ús oan, en wol dat wy
Him master wêze litte
oer al wat wy besitte.
3. Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.

Verhaal

Zingen: Lied 791: 1 en 4

1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
– daarop hebt Gij ons gebouwd.

Korte overdenking

Stille

Gedicht

Zingen: Lied 'Als mensen leren geven': 1 en 3 (melodie lied 910)

1. Als mensen leren geven
en delen met elkaar,
dan viere wij het leven
en wordt de vrede waar.
Als mensen durven dromen
van het beloofde land
dan kan er liefde komen,
gaan mensen hand in hand.
3. Laat onze oren horen
laat onze ogen zien:
Het goeds waarvan wij dromen,
het is er al misschien.
Als wij aan vrede werken
met hand en hart en mond,
dan zul je dat gaan merken
de hele wereld rond.

De kinderen komen terug

Dienst van het antwoord

Inzameling van de gaven voor:

1. Pastoraat
2. Onderhoud gebouwen, Kerkbeheer

Aansteken van de kaars voor Oekraïne, Gaza en Israël

Dankgebed en voorbeden telkens besloten met:

V: Zo bidden wij samen

A: Heer, verhoor ons.

Stil gebed en Onze Vader

Slotlied: 'Handen heb je om te geven'

1. Han - den heb je om te ge - ven
van je ei - gen o - ver - vloed,
en een hart om te ver - ge - ven,
wat een an - der jou mis - doet.

refrein:
O - pen je o - ren om te ho - ren,
o - pen je hart voor ie - der - een.

The image shows a musical score for a hymn. It consists of five systems of music. The first system is the beginning of the first verse, starting with a treble clef and a key signature of one flat. The lyrics are: '1. Han - den heb je om te ge - ven'. The second system continues the first verse: 'van je ei - gen o - ver - vloed,'. The third system continues: 'en een hart om te ver - ge - ven,'. The fourth system continues: 'wat een an - der jou mis - doet.' The fifth system is the chorus, marked 'refrein:', and consists of two lines: 'O - pen je o - ren om te ho - ren,' and 'o - pen je hart voor ie - der - een.' The chorus is written in a 4/4 time signature.

2. Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt
en een hart om uit te leggen
wat een ander moed inspreekt.

Refrein.

3. Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman
en een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.

Refrein.

4. Voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is
en een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is.

Refrein.

5. Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is
en een hart om te geloven
in zijn God die liefde is.

Refrein.

Zegen, met 'Amen, amen, amen'

Na de dienst kunnen wij elkaar ontmoeten tijdens het koffiedrinken.
Van harte welkom!